

URUZ İLE BALA HATUN

Bayındır Han, Salur Kazan'ı ve İç Oğuzlar ve Dış Oğuzlardan kırk yiğidi oğlu Basat'ın evlenme toyuna davet etmiş. Salur Kazan ve kırk yiğit bu daveti geri çevirmemiş. Bayındır Han koyunlardan koç, atlardan aygır kestirmiş. Büyük çadırlar kurdurmuş. Toy, Bamsı Beyrek'in anlattığı kahramanlık hikâyeleri ve oğlancıkların ok atma yarışmasıyla iyice şenlenmiş. Dedem Korkut gelip kopuzuyla toya neşe katmış:

Kadir Mevlam sizi bir ede,

Namerde hiç muhtaç etmeye.

Ay yüzlü güzeller, çelik yürekli evlatlar

Soyunuza soy, boyunuza boy ekleye.

Dedem Korkut'un bu deyişini duyan Salur Kazan ayağa kalkarak:

- Yüce Mevla, sizi ahirette de ayırmasın darısı da bizim Uruz'un başına olsun, demiş.

Beyler, yiğitler yedikçe yemişler, içtikçe içmişler. Ancak su uyur, düşman uyumazmış. Aylarca Bayındır Han'ın obasına saldırmak isteyen Rumlar bu toyu fırsat bilmiş. Herkes iyice kendinden geçince Rumlar dört bir koldan bir şimşek gibi saldırıya geçmiş. Obada haber davulları vurulsa da kendinden geçen yiğitler iş işten geçtikten sonra uyanmış. Rumlar kara geceyi fırsat bilip önüne gelen herkesi kılıçtan geçirmeye başlamış, obayı ok yağmuruna tutmuş. Salur Kazan ve oğlu Uruz kırk yiğidiyle hemen kılıçlarına davranmışlar. Kılıçları öyle savuruyorlarmış ki her bir kılıçta on Rum erini indiriyorlarmış. Rumlar emellerine ulaşamayacaklarını anlayınca geri çekilmiş. Gün ağarmaya başlayınca nice yiğidin şehit düştüğünü, nice oğulun yetim kaldığını görmüşler. Salur Kazan gözü yaşlı bir şekilde Uruz'u aramış ama bulamamış. Yaralı bir yiğit:

- Han'ım, Uruz'u Rumlar götürdü. Ak göğsü yaralıydı, demiş. Salur Kazan olduğu yere yıkılmış. Dedem Korkut, Salur Kazan'ın yanına gelerek:

- Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler, sabredesin, demiş.

Rumlar Uruz'u kara zindana atmış. Uruz günlerce babasının kendini kurtarmasını beklemiş. Zaman su gibi geçmiş. Bir gün zindanda kurtarılmayı beklerken türkü söyleyen bir kız sesi işitmiş. Yerinden doğrulup zindanın kapısına doğru ilerlemiş. Zindanın küçük penceresinden bakmış. Karşı zindanda güzeller güzeli bir kız görmüş. Görür görmez gönlünü kaptırmış. Zindanın penceresinden seslenmiş:

Ey, güzeller güzeli, ay yüzlü kız!

Gözleri mavi boncuk kız,

Söyle bana kimsin sen?

Yüreğime ateş salan kız.

Kız şaşırmış, sesin geldiği tarafa bakmış. O da Uruz'u görünce gönlünü kaptırmış.

Boncuk gözlü kız:

- Ey, yiğitler yiğidi! Bana Bala Hatun derler. Emren Bey'in esir tutulmuş kızımı. Yüce Mevla'dan başka umudum yoktur bu kara zindanda. Yıllardır beklerim. Belki de seni Kadir Mevla gönderdi, demiş.

Oğlu Uruz'un yokluğuna dayanamayan Salur Kazan dört yana haber salar. Rum illerine baskın düzenleyeceğini duyan Oğuz yiğitleri Salur Kazan'ın etrafında toplanır. Emren Bey de çağırımı duymuştur. Duyar duymaz soluğu Salur Kazan'ın yanında alır:

- Hanım, kızım Bala da esirdir, Rum zindanlarında. Bir olup Rum kalesini başlarına yıkıp evlatlarımız kurtaralım, demiş.

Salur Kazan ve Emren Bey, yiğitleriyle kılıç kuşanıp at binmişler. Dört nala sürmüşler atlarını Rum kalesine doğru. Gün ağarmadan varmışlar kaleye. Önce yağmur gibi ok yağdırmışlar, sonra kılıçlarını çekip taş üstünde taş baş üstünde baş komamışlar. Çocukları Uruz ve Bala Hatun'u kurtarmışlar. Obaya varıp toy kurmuşlar. Uruz, babası Salur Kazan'ın yanına gelmiş:

- Hanım, uzun zamanlar zindanda kaldım. Zindanda yoldaşım Bala Hatun oldu. İznin olursa Bala Hatun'la evlenmek isterim, demiş.

Salur Kazan sevinçten havalara uçmuş. Hemen Allah'ın emri peygamberin kavliyle Bala Hatun'u Emren Bey'den istemiş. Zafer toyu düğün toyuna dönmüş. Kırk gün kırk gece toy yapmışlar. En son Dedem Korkut gelmiş. Boy boylamış, soy soylamış. Nice yiğitlerin öyküsünü anlatmış.

Ecel geldiğinde Allah imandan ayırmasın. Kadir Mevla kimseyi namerde muhtaç eylesin. Amin diyenlerin Allah yüzüne baksın. Her ne günahınız varsa adı güzel Muhammed Mustafa'ya bağışlasın. Hanım hey...